

BRUCHEM EN KERKWIJK-DELWIJNEN-NEDERHEMERT

Bijlage bij de Hervormde Kerkbode, jaargang 14, no.18 – 25 januari 2018.

Helaas zijn de gezamenlijke berichten van onze gemeenten deze week niet afgedrukt in de kerkbode. De berichten van Kerkwijk staan onder het kopje van 'Bruchem en K-D-N' en de berichten van Bruchem zijn tweemaal afgedrukt. Op dit vel bieden wij u alsnog onze gezamenlijke berichten aan.

Voorzang - Voor de ochtenddienst Psalm 75: 1 en 6.
's Avonds Psalm 65: 1 en 2.

Drie collecten – Uw gaven worden gevraagd voor de diaconie en de kerk. Deze zondag is er een derde collecte voor de instandhouding van de eredienst (B) of voor het onderhoudsfonds (K).

Kapeldienst Zonnelied - Martine en Anne Roos van de Werken en Liesbeth.

Agenda voor de jeugd

zo. 28/1 zondagsschool
ma. 29/1 catechisatie BR en KW
di. 30/1 catechisatie BR; meisjesclub BR gr. 5-6
do. 1/2 belijdeniscatechisatie
vr. 2/2 jongensclub BR gr.7-8 en KW;
tienerclub 14-15 jr.; geloofsgesprek

Agenda algemeen

za. 27/1 wintermarkt (EH)
di. 30/1 bijbelkring; verkoop collectebonnen
wo. 31/1 kerkenradenvergadering
do. 1/2 jeugdraad; vrouwenver. Hanna
za. 3/2 rommelmarktspullen ophalen

Tienerclub 12/13 'De Regenboog' - Beste allemaal, as. vrijdag is het zover... We gaan met z'n allen de binnenstad van Zaltbommel bezoeken! We hopen daar met elkaar een leuk spel te spelen. Jullie worden om 19.30 verwacht bij Pro Rege te Kerkwijk. We gaan met auto's naar Zaltbommel. We doen ons best om om 21.00 weer terug te zijn in Kerkwijk, echter het zou wat uit kunnen lopen. Misschien is het handig dat je met je ouders afspreekt dat je contact opneemt wanneer we er weer zijn. Bij vragen kun je altijd even met ons bellen of appen. Hartelijke groet, de leiding.

Bijbelkring - Op dinsdagavond 30 januari gaan we om 20.00 uur verder met onze Bijbelstudie over Zacharia. We zijn toe aan Zach. 10 en 11:1-11, uit ons boek pagina 161 -174. De Goede Herder blijkt geen 'zoetige' Herder. Wat heeft dit ons als schapen te zeggen? We openen en onderzoeken de Schriften, met Gods belofte in gedachten: Waar twee of drie in Mijn Naam...

Vrouwenvereniging Hanna - Dag dames, graag ontmoeten we elkaar weer tijdens onze verenigingsavond op 1 februari. We spreken dan met elkaar over bijbelstudie 8 die in het januari nummer van De Hervormde Vrouw staat. Verder bidden we met en voor elkaar, zingen we en zijn we gezellig met elkaar. Welkom! Groet van het bestuur.

GZB-dagboek - Bij de lectuurtafel zijn nog GZB-dagboekjes 'Een handvol koren' beschikbaar. Voor elke dag is een korte overdenking opgenomen naar aanleiding van een bijbelgedeelte. Ook is er voor elke dag een gedeelte ingeruimd voor onze jongeren. Met de aankoop steunt u het werk van de GZB. Van harte aanbevolen! Lectuurtafel Bruchem, Ottersdam 2, tel. 642712.

Lezenswaardig - De verhouding tussen Joden en Palestijnen kennen we uit het nieuws als een langdurig en diepgaand conflict. Politiek gezien lijkt het onoplosbaar. Nu zijn er in Israël zowel onder de Joodse als onder de Arabische bevolking ook christenen. De Bijbel leert dat het geloof in Christus vrede brengt tussen mensen van verschillende achtergrond en de scheidsmuur afbreekt (Efeze 2: 14-16). Dat dit niet alleen een mooie theorie is, maar echt de praktijk van het leven, blijkt in het volgende verslag uit het blad van stichting Steun Messiasbelijdende Joden.

"Honderden Joodse en Arabische gelovigen uit het noorden van Israël kwamen op een sabbat in een bos in Galilea bijeen om er samen God te eren en te aanbidden.

Er werd gezongen in het Arabisch en in het Hebreeuws. In de toespraken vanuit de Bijbel werd de nadruk gelegd op de kracht van God om mensen te redden en te veranderen. Veel tijd was er voor gebed. Er werd tot God gesmeekt om een herleving, een opwekking. [..]

Al dertig jaar worden deze bijeenkomsten georganiseerd in de bossen van Galilea, om te bouwen aan eenheid in de Naam van Jezus. Elk jaar komen honderden gelovigen vanuit allerlei achtergronden – Ethiopisch, Russisch, Arabisch, Joods en uit nog meer landen – om hun eenheid in de Messias te tonen. Sommigen komen al jaren en zien er telkens weer naar uit om elkaar te ontmoeten en bemoedigd toe worden. [..]

Veel van de aanwezige Joodse en Arabische voorgangers hebben samen gestudeerd aan het 'Israel College of the Bible'. Daar zijn vriendschappen voor het leven ontstaan."

Als u op internet wat meer wil bekijken over deze bijbelschool, kunt u naar www.israelcollege.com surfen. Wie alleen via algemene media het nieuws volgt, kan de indruk krijgen dat God in onze tijd de grote Afwezige is. Daarom is het belangrijk dat we ook de bladen lezen van christelijke organisaties die laten zien hoe God met het Evangelie van Christus nu werkt in deze wereld. Zo geeft de Heere een loflied in ons hart. (vdW)