

De Heidelbergse Catechismus

Een eigentijdse weergave door dr. W. Verboom

Vraag 8

Kun je dan niet doen wat God van jou vraagt?

Antw.

Vanuit mezelf niet. Alleen als ik wedergeboren word door de Heilige Geest.

Zondag 4

Vraag 9

Je kunt de Wet van God niet volbrengen.

Is het dan niet onrechtvaardig van God, dat Hij dat toch van je vraagt?

Antw.

Nee, want dat ik de Wet van God niet doe, is mijn eigen schuld.

Vraag 10

Wat betekent dat voor jou?

Antw.

Dat ik schuldig ben en Gods straf verdien.

Vraag 11

Maar God is toch liefde?

Antw.

Ja, maar Hij is ook rechtvaardig.

Zondag 5

Vraag 12

Kun je van je ellende verlost worden?

Antw.

Ja, als mijn schuld bij God wordt betaald.

Vraag 13

Kun je zelf je schuld betalen?

Antw.

Nee, door mijn zonden maak ik mijn schuld elke dag groter.

Vraag 14

Kan iemand anders je schuld betalen?

Antw.

Nee, mijn schuld is zo groot, dat niemand die kan betalen.

Het zou ook niet eerlijk zijn als iemand anders voor mijn schuld zou moeten boeten.

Zondag 6

Vraag 15-17

Hoe word je dan van je ellende verlost?

Antw.

Door een Middelaar,

Die *mens* is om mijn straf te dragen

en ook *God* is om mijn straf te kúnnen dragen.

Vraag 18

Wie is onze Middelaar?

Antw.

Onze Heere Jezus Christus, Die wij van God gekregen hebben.

Vraag 19

Hoe weet je dat?

Antw.

Dat heeft God ons beloofd in de Bijbel.

Het Oude Testament en het Nieuwe Testament staan vol van het Evangelie dat Jezus onze Middelaar en Verlosser is.