



## EREDIENST HEIDELBERGSE CATECHISMUS ZONDAG 35



### Hervormde gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert

Vertaling Petrus Datheen (1566)	Vertaling commissie belijdenisgeschriften Protestantse Kerk in Nederland (2009)	De catechismus voor kinderen (Verboom)
<p><b>96</b> <i>Wat eist God in het tweede gebod?</i> Dat wij God in generlei wijze afbeelden [a], en op geen andere wijze vereren, dan Hij in Zijn Woord bevolen heeft [b].</p> <p><b>97</b> <i>Mag men dan ganselijk geen beelden maken?</i> God kan noch mag in generlei wijze afgebeeld worden (a). Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God, hun beeltenis te maken en te hebben, om die te vereren, of God daardoor te dienen (b).</p> <p><b>98</b> <i>Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden?</i> Nee; want wij moeten niet wijzer zijn dan God, Dewelke Zijn christenen niet door stomme beelden (a), maar door de levende verkondiging Zijns Woords wil onderwezen hebben (b).</p>	<p><u>Vraag 96:</u> <i>Wat eist God in het tweede gebod?</i> Dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn Woord bevolen heeft.</p> <p><u>Vraag 97:</u> <i>Mag men dan in het geheel geen beelden maken?</i> God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden. Maar al mogen de schepselen afgebeeld worden, toch verbiedt God hun beeltenis te maken en te bezitten om die te vereren of om Hem daardoor te dienen.</p> <p><u>Vraag 98:</u> <i>Maar zou men de beelden in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden?</i> Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die Zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn Woord onderwezen wil hebben.</p>	<p><i>Wat wil God in het tweede gebod?</i> Dat ik geen afbeelding van Hem maak. Daar is Hij veel te heilig voor.</p> <p><i>Wat wil God nog meer?</i> Dat ik Hem dien, zoals dat in de Bijbel staat</p> <p><i>Wat moet je dus doen?</i> Leren luisteren naar de Bijbel.</p> <p><i>Is elk beeld, bijvoorbeeld een schilderij, zondig?</i> Helemaal niet.</p> <p><i>Wat is wel zondig?</i> Dat je voor een beeld knielt en het aanbidt, bijvoorbeeld een beeld van Maria.</p> <p><i>Waarom is dat zondig?</i> Omdat God wil dat ik alleen Hem aanbid en niets en niemand anders.</p>

### VRAGEN TER OVERWEGING

1. Als iemand u vraagt: Kunt u mij iets vertellen over God, in Wie u gelooft? Wat gaat u dan zeggen?
  2. In hoeverre is er bij ons een 'beeldenstorm' nodig als het gaat over onze 'denk-beelden' over God?
  3. Kinderen stellen zich God vaak heel concreet voor. Hoe moeten we in onze godsdienstige opvoeding daarmee omgaan?
  4. Waarom kunnen en mogen wij geen beeld van God maken?
-

## VERWIJSTEKSTEN

### Vraag 96

**[a]** Met wie zou u God willen vergelijken, of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen? De vakman giet het beeld, de edelsmid overtrekt het met goud en smeedt er zilveren kettingen voor. *Jesaja 40:18-19*

Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. *Jesaja 40:25*

U moet, omwille van uw leven, zeer op uw hoede zijn - u hebt immers geen enkele gestalte gezien op de dag dat de HEERE bij de Horeb tot u sprak vanuit het midden van het vuur - dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig afgodsbeeld, de vorm van een man of vrouw. *Deuteronomium 4:15-16*

En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. *Romeinen 1:23*

Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. *Handelingen 17:29*

**[b]** Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. *1 Samuël 15:23*

Wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. *Deuteronomium 12:30*

### Vraag 97

**[a]** Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. *Jesaja 40:25*

**[b]** U mag u geen gegoten goden maken. *Exodus 34:17*

U mag zich voor hun goden niet neerbuijen en ze niet dienen. U mag niet doen overeenkomstig hun werken. Voorzeker, u moet ze volledig omverhalen en hun gewijde stenen helemaal in stukken slaan. *Exodus 23:24*

Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken. *Exodus 34:13*

Dan moet u alle inwoners van het land van vóór uw ogen verdrijven, en al hun beeldhouwwerken vernielen; ook moet u al hun gegoten beelden vernielen en al hun hoogten wegvagen. *Numeri 33:52*

### Vraag 98

**[a]** In één ding zijn zij toch dom en dwaas: onderwijs in onzinnigheid, hout is het! *Jeremia 10:8*

Wat is het nut van een gesneden beeld, wanneer zijn maker het gesneden heeft, of van een gegoten beeld dat leugens onderwijst, wanneer de maker op zijn maaksel vertrouwt terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt? Wee hem die tegen het stuk hout zegt: Word wakker! en: Ontwaak! tegen een zwijgende steen. Zouden zij iemand kunnen onderwijzen? Zie, het is met goud en zilver overtrokken, maar er zit volstrekt geen levensgeest in hem. *Habakuk 2:18-19*

**[b]** Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! *Romeinen 10:14-15*

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. *Romeinen 10:17*

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. *2 Petrus 1:19*

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te vreden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. *2 Timotheüs 3:16-17*