

Voor elke week een levensbelangrijke Bijbeltekst

1. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
(Johannes 3:17)
2. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.
(Johannes 1:12)
3. Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. (2 Korinthe 12:9)
4. Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
(Spreuken 3:5)
5. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. (Spreuken 3:6)
6. Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. (Psalm 33:9)
7. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. (1 Thessalonicenzen 5:16-18)
8. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. (Efeze 2:8)
9. De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen. (Psalm 32:10)
10. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
(Mattheüs 28:20)