



EREDIENST HEIDELBERGSE CATECHISMUS ZONDAG 8

DEZE DRIE ZIJN ÉÉN



Hervormde gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert

Vertaling Petrus Datheen (1566)	Vertaling commissie belijdenisgeschriften Protestantse Kerk in Nederland (2009)	De catechismus voor kinderen (Verboom)
<p>23 <i>Hoe luiden die Artikelen?</i> Ik geloof in God de Vader... (en dan volgen de 12 artikelen)</p>	<p><u>Vraag 23:</u> <i>Hoe luiden die artikelen?</i> Ik geloof in God de Vader... (en dan volgen de 12 artikelen)</p>	<p><i>In hoeveel delen kunnen we de Twaalf Artikelen verdeelen?</i> In drie delen.</p>
<p>24 <i>Hoe worden deze Artikelen gedeeld?</i> In drie delen. Het eerste is van God den Vader en onze schepping. Het andere van God den Zoon en onze verlossing. Het derde van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.</p>	<p><u>Vraag 24:</u> <i>Hoe worden deze artikelen ingedeeld?</i> In drie delen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping, het tweede over God de Zoon en onze verlossing, het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging.</p>	<p><i>Waarover gaat het 1^e deel?</i> Over God de Vader, Die ons heeft geschapen. (artikel 1)</p> <p><i>Waarover gaat het 2^e deel?</i> Over God de Zoon, Die ons verlost. (artikel 2 t/m 7)</p>
<p>25 <i>Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is (a), waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest?</i> Omdat God Zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft (b), dat deze drie onderscheidene Personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.</p>	<p><u>Vraag 25:</u> <i>Wanneer er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt u er dan drie, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest?</i> Omdat God zich in zijn Woord zo geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.</p>	<p><i>Waarover gaat het 3^e deel?</i> Over God de Heilige Geest, Die ons leven nieuw maakt. (artikel 8 t/m 12)</p> <p><i>Wat betekent het dat God de drie-enige is?</i> Dat God één is en bestaat uit drie Personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.</p>

VERWIJSTEKSTEN - Vraag 25

[a] Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! *Deuteronomium 6:4*

één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. *Ef. 4:6*

Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God. *Jesaja 44:6*

Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, *Jesaja 45:5*

Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Eén. Toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem. *1 Kor. 8: 4 en 6*

[b] De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalft heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; *Jesaja 61:1*

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalft heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, *Lukas 4:18*

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. *Genesis 1: 2 en 3*

Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. *Psalms 33:6*

Kom nader tot mij, hoor dit Ik heb vanaf het begin niet in het verborgene gesproken; vanaf de tijd dat het geschied is, ben ik daar. En nu, de Heere HEERE heeft mij gezonden, en Zijn Geest. *Jeaja. 48:16*

En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! *Matth. 3:16,17*

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hennodopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hurenrend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. *Mattheüs 28:19*

Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. *1 Johannes 5:7*

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! *Jesaja 6: 1, 3*

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. *Johannes 14:26*

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. *Johannes 15:26*

De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. *2 Korinthe 13:13*

Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! *Galaten 4:6*

Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. *Efeze 2:18*

maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, *Titus 3: 5 en 6*

VRAGEN TER OVERWEGING

1. Hoe spreekt Jezus over de Vader in het gelezen gedeelte van Johannes 14? Waarmee troost Hij de discipelen? Wat betekenen die woorden voor u?
2. Op welke momenten worden in een kerkdienst de Vader en de Zoon en de Heilige Geest genoemd?
3. Noem enkele voorbeelden van het werk van de Heilige Geest, waarvoor u dankbaar bent. Neem de tijd om daarbij stil te staan en de Heilige Geest te bewonderen.
4. Vader, Zoon, Heilige Geest. En toch belijden wij één God, de enige God. Hij is één Wezen. Wat betekent dat voor uw geloof? U kunt ook in de verwijsteksten kijken waar deze éénheid wordt genoemd.

