



# EREDIENST HEIDELBERGSE CATECHISMUS ZONDAG 13

## JEZUS: GODS ZOON, ONZE HEERE



Hervormde gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert

Vertaling Petrus Datheen (1566)	Vertaling commissie belijdenisgeschriften Protestantse Kerk in Nederland (2009)	De catechismus voor kinderen (Verboom)
<p><b>33</b> <i>Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?</i></p> <p>Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is (a); maar wij zijn om Zijntwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen (b).</p> <p><b>34</b> <i>Waarom noemt gij Hem onzen Heere?</i></p> <p>Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons also Zich tot een eigendom gemaakt (a).</p>	<p><u>Vraag 33:</u> <i>Waarom wordt Hij Gods eniggeboren Zoon genoemd, terwijl wij toch ook Gods kinderen zijn?</i></p> <p>Omdat alleen Christus van nature de eeuwige Zoon van God is, wij daarentegen om Zijntwil uit genade tot kinderen van God zijn aangenomen.</p> <p><u>Vraag 34:</u> <i>Waarom noemt u Hem onze Heere?</i></p> <p>Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar bloed vrijgekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft, en ons zo tot Zijn eigendom gemaakt.</p>	<p><i>Jezus is de Zoon van God. En jij?</i> Ik mag ook een kind van God zijn.</p> <p><i>Ben je dat vanuit jezelf?</i> Nee, God neemt mij aan als Zijn kind.</p> <p><i>Jezus is ook onze Heere of Heer. Wat betekent dat?</i> Het betekent dat Hij het voor het zeggen heeft in mijn leven.</p> <p><i>Hoe komt het dat je van de Heere Jezus bent?</i> Omdat Hij mij heeft vrijgekocht van de duivel.</p> <p><i>Mag je dat geloven?</i> Ja, want dat heeft Hij mij beloofd.</p>

### VERWIJSTEKSTEN

#### Vraag 33

[a] En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. *Joh. 1:14.*

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. *Hebr. 1:1, 2.*

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. *Joh. 3:16.*

Hierin is de liefde van God aan ons openbaar, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. *1 Joh. 4:9.*

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? *Rom. 8:32.*

[b] De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. *Rom. 8:16.*

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. *Joh. 1:12.*

Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! *Gal. 4:6.*

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. *Efeze 1:5, 6.*

#### Vraag 34

[a] in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaders overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. *1 Petrus 1:18-19.*

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, *1 Petrus 2:9.*

U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. *1 Kor. 6:20.*

Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. *1 Tim. 2:6.*

En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! *Joh. 20:28.*

## VRAGEN TER OVERWEGING

1. Wat is het verschil tussen de manier waarop Jezus '*Zoon van*' God is en de manier waarop wij '*kind van*' God zijn? Leerde u uit de preek iets over de toevoeging '*eniggeboren*' bij Zoon van God?
2. Wat leert de Bijbel ons over de vraag wie er door God worden aangenomen tot Zijn kind? Als u deze vraag hebt beantwoord, weet u dan voor uzelf of u een kind van Hem bent?
3. Een christen heeft net als Jezus God als Vader, dus kinderen van dezelfde Vader. Denk je wel eens aan Jezus als je oudste Broeder (Broer)? Overdenk Hem anders nu op die manier.
4. Met *lichaam en ziel* het eigendom van Jezus als onze Heere (vraag 34). Welke troost ligt hierin als u aan uw lichaam denkt? En wat betekent dit voor uw ziel?