

LITURGIE BELIJDENISDIENST



Gezamenlijke dienst van de
Hervormde Gemeenten
Bruchem en
Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert
op 19 juli 2020



In deze dienst hopen de volgende leden belijdenis van het geloof af te leggen:

Sanne Blankers

Martien de Jongh

Jacomine de Jongh-Oomen

Enrico Roseboom

Corriane van Verseveld

Marja van der Wind



Voorganger: ds. A. van Zetten
Organist: Jelle van den Bogerd

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Zingen: Wij willen, God, Uw naam belijden (melodie: psalm 98)

Wij willen, God, Uw naam belijden,
met eerbied staan wij voor Uw troon.
Wij willen aan Uw dienst ons wijden
in Jezus Christus, Uwe Zoon.
Dankbaar dat Hij voor onze zonden,
op Golgotha aan 't kruishout leed,
wordt onze liefde hier verbonden,
aan wat Zijn liefd' als eerste deed.

Ja, zondaars zijn wij, diep bedorven,
ook dat belijden wij - met smart.
Maar Jezus, aan het kruis gestorven,
verzoent en troost ons schuldig hart.
Uw evangelie bracht ons samen,
heeft ons hart aan Uw hart gehecht,
zó hecht dat elk persoonlijk: 'Amen',
en mét uw kind'ren: 'Amen' zegt.

Bewaar, o God, hun ziel en zinnen,
dat, hoe de wereld hen ook trekt,
zij boven alles U beminnen,
hun hart zich steeds naar U uitstrekt.
Dan richten zij vol moed hun schreden
in Jezus' spoor, hoe zwaar 't ook schijnt
en zal op 't geen zij hier beleden
hun wandel 't sprekendst 'amen' zijn.

Stil gebed

Votum & Groet

Zingen: Psalm 108: 1 en 2

Mijn *hart*, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal *zingen voor den* Opperheer;
'k Zal *psalmen zingen tot Zijn* eer.
Gij, *zachte* harp, gij *schelle* luit,
Waakt op; dat niets uw *klanken* stuit';
'k Zal *in den dageraad* ontwaken,
En met *gezing* mijn God genaken.

Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Wet

Zingen: Psalm 64: 10

't Rechtvaardig volk zal zich verblijden,
Betrouwend op den HEER alleen;
D' oprechten zullen, weltevreên,
Terwijl zij Hem hun harten wijden,
Zijn naam belijden.

Gebed

Schriftlezing: Hebreeen 10: 9 - 25

9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten.
10. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht.
11. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen,
12. maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.
13. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden.
14. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.
15. En de Heilige Geest getuigt het ons ook.
16. Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in

hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven,
17. en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken.
18. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.
19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
20. langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees,
21. en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God,
22. laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.
23. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.
24. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat

zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Tekstlezing: Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. (Hebr. 9: 23)

Thema voor de verkondiging: "Hou vast!"

Zingen: Psalm 42: 5 en 7

Maar *de HEER zal uitkomst* geven,
Hij, *die 's daags Zijn gunst* gebiedt;
'k Zal *in dit vertrouwen* leven,
En *dat melden* in mijn lied;
'k Zal *Zijn lof zelfs in den nacht*
Zingen, daar *ik Hem verwacht*;
En *mijn hart, wat mij moog'* treffen,
Tot *den God mijns levens heffen*.

O *mijn ziel, wat buigt g' u neder?*
Waartoe zijt *g' in mij ontrust?*
Voed *het oud vertrouwen* weder;
Zoek *in 's Hoogsten lof uw lust*;
Menigwerf *heeft Hij uw druk*
Doen *verand'ren in geluk*;
Hoop *op Hem, sla 't oog naar* boven;
Ik zal *God, mijn God, nog loven*.

Verkondiging

Zingen: Psalm 106:26

Geloofd zij *Israels grote God*.
Zijn *gunst schenk' ons dit heilgenot*;
Zo *zullen wij Zijn goedheid* danken.
Dat *al wat leeft, Hem eeuwig eer'*!
Al *'t volk zegg' "Amen" op mijn klanken*;
Juich, *aarde, loof den Opperheer!*

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis:

Gebed

Gemeente des Heeren, zes jongeren verlangen nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het Heilig Avondmaal toegelaten en dragen medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus.

Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn.

In de Heilige Doop wordt ons betuigd en verzegeld, dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus' gemeente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij Zijn merk- en veldteken. In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met Zichzelf en met elkaar.

Zo verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten.

Belijdenisvragen

De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis van de vaders te antwoorden op de volgende vragen:

Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere en in de Heilige Geest?

Ten tweede: Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente, die God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?

Ten derde: Wilt u, in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift, en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Wat is daarop uw antwoord?

Bevestiging als lidmaten

Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof, verklaren wij u, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en nodigen u tot de tafel des Heeren.

De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen
[1 Petr. 5:10,11].

Zingen door de nieuwe belijdende leden: Psalm 17:3

Ik zet mijn *treden in Uw* spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

We zingen hen [staande] toe Psalm 143: 10 (gewijzigd)

Leer hen, o God van zaligheden,
Hun leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt hun God, vat Gij hun hand;
Uw goede Geest bestier' hun schreden,
En leid' hen in een effen land.

Persoonlijk woord

Vervolg formulier: toespreken nieuwe lidmaten en gemeente

Geliefde broeders en zusters in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus delen mag, bedenkt te allen tijde dat u medeburgers van de heiligen bent en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf de hoeksteen is; in Hem wordt ook u mede gebouwd tot een woonstede van God in de Geest [*Éf. 2:19-22*].

Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders en zusters hebt gehoord en hun toelating tot het Heilig Avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg, als leden, die met ons één zijn in de Heere. Gedenk de woorden van onze Heere Jezus Christus: Een nieuw gebod geef Ik u dat u elkander liefhebt, gelijk Ik u liefgehad heb, dat u ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat u discipelen van Mij zijt, indien u liefde hebt onder elkander [*Joh. 13:34,35*].

Geloofsbelijdenis

Dankgebed

Zingen: Psalm 150:1 (staande)

Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

Zegen

Bij de uitgang kunt u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk.

Na de dienst is er buiten op het Kerkplein gelegenheid om de nieuwe lidmaten (dit keer zonder handdruk) Gods zegen toe te wensen met de belijdenis die zij hebben uitgesproken.



**Nu alleen maar amen zeggen,
al is 't met gebroken stem;
dan je hand in Gods hand leggen,
en op weg gaan achter Hem.**

**Nu alleen maar blijven lopen,
in het voetspoor van je Heer';
blijven strijden, blijven hopen,
wachtend op Zijn wederkeer.**

**Nu alleen Zijn woord vertrouwen,
'Altijd zal Ik met je zijn.'
Als een kind je handen vouwen,
Zijn getuige willen zijn.**

**Al je twijfel af te leggen
en alleen maar amen zeggen.
(Mel Benschop)**