

-
11. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)
 12. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. (Jakobus 4:8a)
 13. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. (Psalm 91:1)
 14. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. (Kolossenzen 3:9)
 15. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heere. (Kolossenzen 3:20)
 16. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
(1 Johannes 1:9)
 17. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. (Lukas 1:37)
 18. Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)
 19. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. (1 Johannes 4:19)
 20. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
(Psalm 121:5)
 21. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. (Mattheüs 28:18)
 22. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (1 Johannes 5:12)